

# VIER DE AARDE

A child in a blue jacket is crawling on a large white spiral drawn on a dark stage floor. The spiral starts from the center and winds outwards. A spotlight from the top left corner illuminates the child and the spiral. The background is dark.

Midwinterritueel  
van Circus Andersom  
bij HAL25



# VIER DE AARDE

Van oudsher is de kerstperiode een tijd om je verbinding met Moeder Aarde te ervaren. 12 heilige nachten om de stilte en het donker te omarmen. Een periode om, samen met de natuur, even helemaal niets te doen.

Circus Andersom gaf in opdracht van UNIT 1 bij HAL25 in Alkmaar een eigen draai aan een oeroud aarderoerritueel. Om de Aarde te vieren; de Aarde die ons draagt. De Aarde die ons voedt. De Aarde die ons een plek geeft.

Doe je de volgende keer mee?

Op [www.aarderoeren.nl](http://www.aarderoeren.nl) vind je meer informatie over het ritueel en mogelijkheden om mee te doen.



Als bezoeker breng je een handje aarde mee van een plek waar je verbonden voelt met de natuur.



*“Het ritueel voelde als een warme omhelzing. Samen stilstaan bij de Aarde en alles wat ze ons geeft, zonder haast, zonder afleiding. Het gaf me een diep gevoel van dankbaarheid.”*

Buiten, bij het vuur,  
klinken muziek en  
verhalen.



Binnen verwelkomen  
we je met een verstillende  
audio-beleving.



Je beschrijft de intentie waarmee  
je het aarderoerritueel instapt.







Je neemt een monster van je aarde en plaatst deze in het Aardemonsterarchief.



Dan vind je je weg naar het labyrint.

In het hart vind je een schaal,  
gevuld met aarde, van plekken  
over de hele wereld.



Hier roer je jouw aarde met je  
intentie door de Moederaarde.



*“Het voelde bijzonder om  
aarde van een plek die voor mij  
belangrijk is, te mengen met  
die van anderen. Alsof ik een  
stukje van mijn geschiedenis en  
herinneringen mocht delen met  
de wereld.”*



*“Het Aarderoeritueel was een prachtige ervaring die me echt heeft geraakt. De ruimte die gecreëerd werd, voelde als een veilige haven, waar ik even echt tot mezelf kon komen. De sfeer was zo uitnodigend en warm, dat ik me meteen op mijn gemak voelde. Het ritueel zelf bood een kans om stil te staan bij mijn eigen connectie met de natuur en de Aarde, iets wat ik in het dagelijks leven vaak vergeet. Ik voelde een diepe rust en een hernieuwde waardering voor de wereld om me heen. Het was zo bijzonder om dit samen met anderen te ervaren, je voelde de collectieve energie die ons allemaal verbond. Het heeft me geïnspireerd om vaker stil te staan bij mijn eigen rituelen en hoe ik mijn verbinding met de natuur kan verdiepen.”*

*-Tanja van Dijk*



Aan het eind van de 12 Heilige Nachten haal je een potje geroerde Moederaarde op. Om uit te strooien op plekken waar je de wereld extra liefde wenst.

VIER DE AARDE is een project van



voor



Mede mogelijk gemaakt door

**UNIT1**

**VRIENDEN  
LOTERIJ | FONDS**



**Vic  
torie  
fon  
ds**



**Praxis**



Met extra veel dank aan Kees Bolten

**Circus Andersom**

Roos Beute  
Martijn Engelbregt  
Linda Koene  
Elisa van Koten  
Stijn Lijbaart  
Allard Medema

Carin Lohman  
Coby van Tilburg  
Emile van Ginhoven  
Esmé Calis  
Ginger Verhulst  
Ilona Rijkeboer  
Karin van Liemt  
Leonie Palsma  
Marc de Boer  
Maria Oost  
Milou Mignon  
Mireille Ronhaar  
Rosa den Iseger

**Sfeermakers**

Ad Blomsteel  
Allard Medema  
Douwe Hovingh  
Ellen Oosterom  
Martin van den Kommer  
Imke Valkenhoff

**Bemensing**

Alieke Geerts  
Anna Zomerdijk  
Anne Stoop

Justerland  
Krystl  
Lonneke van Heugten  
Malwina  
Milou Mignon  
Nicole Zonderhuis  
Peter Asbeek Brusse  
Suus Franken

**Boekje** Eli Franklin @

Circus Andersom  
**Foto's** Eise Visser, Jan  
de Jong en anderen

**Soep** Gabriela de Ruiters

**Film** Eise Visser

**Publiciteit**

Els Schipper  
Charlot Oudbier

[www.vierdeearde.nl](http://www.vierdeearde.nl) / [www.circusandersom.nl](http://www.circusandersom.nl)



